

Nieuwsbrief voor vrijwilligers van Stichting Taalcoaching Capelle

Stadsplein 39, 2903 HH Capelle aan den IJssel,
Tel. 010 311 54 11, redactie@taalcoachingcapelle.nl

De nieuwsbrief bevat veel *links* naar internet. Deze kun je volgen via de digitale versie. Ook al onze eerdere nieuwsbrieven kun je vinden via de QR-code.



NUMMER 42
ZOMER 2024

WWW.TAALCOACHINGCAPELLE.NL

Taalcoaching Capelle

OPROEP

Conversatiegroep voor gevorderde leerlingen die nog aan zelfvertrouwen moeten werken

Wim van den Bremen is begonnen met zijn conversatiegroep met drie (oud)leerlingen en een nieuwe aanmelding uit de wachtlijst. Het gaat om leerlingen die de individuele inburgeringslessen hebben voltooid, maar nog onzeker zijn bij het gebruiken wat zij geleerd hebben.

In deze groep gaat het dus niet om lessen, maar om vrijuit praten. Zij mogen zelf thema's en onderwerpen bedenken. Wims taak als gespreksleider is om hun zelfvertrouwen te activeren.

Zodra dat voldoende is om in Nederland normaal mee te doen, verlaten ze de groep en is er ruimte voor nieuwe deelnemers. Zij moeten wel eerst klaar zijn met hun individuele lessen. Vanwege Wims slechthorendheid, bestaat de groep uit maximaal vier deelnemers en zijn de lessen bij hem thuis. Heb jij een leerling die hiervoor in aanmerking zou komen, **meld die dan aan**. Zodra er plek in de groep van Wim is, kan hij of zij daar misschien starten.

Noodopvang Barbizonlaan, stand van zaken eind juni

In de afgelopen weken hebben we steeds meer mensen uit de Noodopvang kunnen helpen, dit dankzij de komst van zowel nieuwe vrijwilligers als extra inzet van onze eigen mensen. Op dit moment zijn er 10 taalcoaches actief, die in totaal zo'n 25 taalvragers helpen: geleidelijk beginnen we meer zicht te krijgen op de omvang van de vraag naar onze diensten. We verwachten de komende tijd – ook door mond tot mond reclame – dat die vraag verder zal toenemen.

Maar Taalcoaching Capelle is niet de enige partij die actief is: de Capelse kerken via het Diaconaal Platform vervullen een belangrijke voortrekkersrol, daarbij ondersteund door de gemeente, Welzijn Capelle en natuurlijk het COA zelf. Er worden gezellige avonden georganiseerd, er is recent deelgenomen aan een grote buurtbarbecue, en voor juli staan er uitjes voor de kinderen gepland. Het is hartverwarmend om te ervaren wat daar allemaal gebeurt en wat dat betekent voor de bewoners, die vaak al heel lang in onzekerheid verkeren over de uitkomst van hun asielaanvraag. We zijn er trots op als stichting Taalcoaching ons steentje te kunnen bijdragen. We blijven overigens prioriteit geven aan het wegwerken van onze 'eigen' wachtlijst (via succesvolle wervingsacties en extra inzet van onze eigen mensen) in de hoop zo snel mogelijk de 'opnamestop' die we noodgedwongen moesten afspreken met onze collega's van het Taalpunt te kunnen beëindigen.

Goed nieuws: de bibliotheek de Bibliotheek aan den IJssel gaat 's avonds open!

Met ingang van september zal onze bibliotheek op **dinsdag, woensdag en donderdag** geopend zijn tot **20.30 uur!**

Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling van vele taalcoaches en hun leerlingen die overdag minder gelegenheid hebben om samen te komen.



Het klokje van gehoorzaamheid

De bibliotheek gaat om 10 uur open. Vóór die tijd wordt de boel schoongemaakt en klaargezet en willen we de medewerkers niet in de weg lopen. Er wordt door enthousiaste taalcoaches soms gebruikgemaakt van de ingang van Brownies & Downies, om wat vroeger binnen te komen. We willen jullie dringend doch vriendelijk vragen, om pas **na 10 uur** met je leerling af te spreken en bovendien **altijd je badge** te dragen. Dank je wel!

OPROEP

Digi-Taalhuis
Capelle aan den IJssel

Van 8 t/m 15 september is het weer de

Week van lezen en schrijven

Aan deze week wordt altijd veel aandacht geschonken door het Digi-Taalhuis en haar partners.

Wat **Taalcoaching Capelle** betreft stond er zo op marktdag een kraam voor de bieb op het Stadsplein om informatie te geven over ons mooie werk en werden er nieuwe vrijwilligers geworven.

Wij doen hierbij een oproep aan al onze vrijwilligers, om ideeën aan te leveren voor activiteiten ten behoeve van onze stichting en haar doelgroep tijdens deze week en eventueel een paar uurtjes tijd beschikbaar te stellen voor de activiteiten.

Graag je reacties [aan het bestuur](#). Veel dank!



Seminar Verstaanbaarheid en uitspraak
10 september 15.00-16.00 uur online
[Geef je nu al op!](#)

het begint met taal
TAALCOACHING
VERGROOT
JE WERELD

De nieuwste nieuwsbrief van [Het Begint Met Taal](#)

Nog twee Praathuizen dit jaar



Vanwege de beperkte opkomst de laatste keren, doen we in 2024 nog maar twee gezellige Praathuizen bij Brownies & Downies: op **dinsdag 3 september** en **woensdag 6 november**.

We willen bezien of een lagere frequentie leidt tot meer deelnemers.

De uitkomsten nemen we mee bij de aanpak van 2025.

Agenda's

- [Agenda Wat is er te doen in Capelle](#)
- [Agenda Bibliotheek aan den IJssel](#)

Praathuis: dinsdag 3 september en woensdag 6 november; van 15.30 tot 17.00 uur, bij Brownies & Downies

Week van Lezen en Schrijven: 8 t/m 15 september



Onderzoek 'Ben jij een vrijwilliger? Denk met ons mee!'

De gemeente Capelle aan den IJssel telt duizenden vrijwilligers. En misschien ook nog wel een hele groep mensen die nadenken om vrijwilligerswerk te gaan doen. Veel Capelse organisaties bestaan omdat één of meerdere vrijwilligers zich hier belangeloos voor inzetten. Dit zal geen nieuws voor jullie zijn.



De gemeente Capelle wil graag (nog) meer te weten komen over waar de inwoners van Capelle behoefte aan hebben als het gaat om vrijwilligerswerk, zodat de gemeente daar haar vrijwilligersbeleid op aan kan passen. Daarom gaat zij graag het gesprek aan met Capelse vrijwilligers en toekomstige vrijwilligers. Meer informatie over dit onderzoek naar (potentiële) vrijwilligers vind je via [Ben jij een vrijwilliger? Denk met ons mee!](#)

Ben jij iemand die graag meewerkt aan een dergelijk onderzoek? Of ken jij iemand die dat zou willen? Je zou de gemeente enorm helpen het onderzoek tot een succes te maken, door aan het onderzoek mee te doen of [de link](#) te delen.

Met vriendelijke groet,
Agnes Geurts
Coördinator Kenniscentrum en Vrijwillige inzet
Welzijn Capelle

IN DE BOEKENKAST

We hebben verschillende boeken over kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM) in de boekenkast staan. Zo ook eentje van de serie **TaalCompleet**.

Het boek geeft alle informatie die nodig is om het examen KNM te kunnen behalen, maar daarnaast kun je het boek ook heel goed gebruiken om samen in gesprek te gaan over de verschillende onderwerpen. Een leuke manier om over elkaars gebruiken en gewoonten te leren.

De onderwerpen die besproken worden zijn: geschiedenis van Nederland, gewoonten, wonen, gezondheid, onderwijs, werken, instanties, regering.

Niveau: vanaf A1



Deze keer is **John Ripper** in beeld. Hij is 69 en sinds 2018 vrijwilliger bij Taalcoaching Capelle. John is weduwnaar en heeft geen kinderen. Vrije tijd werd in zijn jonge jaren besteed aan plaatjesdraaien als dj in jongerenclubs en als radiopiraat. Tegenwoordig vooral met vrijwilligerswerk, reizen en schrijven.

Zijn werkzame leven heeft hij doorgebracht bij de Nederlandsche Bank-Unie en bij ABN AMRO; eerst deed hij heel lang (te lang eigenlijk) internationaal betalingsverkeer, de laatste twaalf jaar als afdelingschef. Toen het leidinggeven hem begon op te breken, vond hij binnen de bank een nieuwe functie, als adviseur en administrateur bij ABN AMRO Groenbank: fiscaal aantrekkelijk financieren en sparen. Dat was in 1999 en daar heeft hij pas echt bankieren geleerd. In 2013 stopte de bank met deze activiteiten, omdat de betreffende fiscale regeling zodanig door de overheid werd versoerd, dat "groen bankieren" niet meer rendabel was.

Zo kwam John in 2013, op zijn 58e jaar, zonder werk. De 'gouden handdruk' na ruim 41 jaar diene bij de bank was destijds evenwel nog zo aantrekkelijk, dat hij zich volledig kon gaan toewijden op de zorg voor zijn vrouw Karin, die in hetzelfde jaar te horen kreeg dat zij een onbehandelbare vorm van kanker had. Daar overleed zij aan in 2015.

"Toen kwam ik in een diep dal terecht," zegt John, "want ik was mijn lieve vrouw kwijt en de zorg voor haar, en ik had geen werk meer, waardoor ik mij oud en overbodig ging voelen." Hij heeft een jaar nodig gehad om zichzelf weer bij elkaar te rapen. "Ik ben gaan schrijven en ging op zoek naar vrijwilligerswerk, want ik had behoefte aan mensen om me heen. Eerst heb ik een poos kinderen in de hogere groepen van de basisschool begeleid bij hun huiswerk, in de Fluiter en in De Wel. Daarna ben ik dat bij gezinnen thuis gaan doen. Daar ben ik eigenlijk helemaal van opgeknapt." vervolgens kwam John *via via* bij Taalcoaching terecht, aanvankelijk alleen als taalcoach, maar later ook als penningmeester in het bestuur. Dat doet hij nog steeds. Ook redigeert hij de website en de nieuwsbrief. Terwijl dit ter sprake komt, verontschuldigt hij zich voor het lange uitblijven van deze editie: "Er waren omstandigheden die nu eenmaal een hogere prioriteit hadden."

Bij Taalcoaching Capelle verwacht John nog wel een poos te blijven. "Het is een erg mooie organisatie. We doen fantastisch werk in een heel ongedwongen sfeer, in een prachtige bibliotheek. We hebben een zeer fijne samenwerking binnen het bestuur en een prima relatie met onze partners van het Digi-Taalhuis, waaronder natuurlijk de gemeente Capelle, onze subsidieverstrekker, en onze vrijwilligers. Daarnaast geniet ik elke ochtend van mijn koffietje en de mensen bij Brownies & Downies."

Zijn er dan helemaal geen zorgen bij Taalcoaching? "Natuurlijk wel. De vraag naar taalcoaches werd enkele maanden geleden zó groot, dat we genoodzaakt waren tot een aanmeldingsstop. Door extra inspanning van onze taalcoaches en werving van nieuwe vrijwilligers werd de wachtlijst weliswaar korter (van zo'n 40 wachtenden naar 25 nu) maar het is helaas nog niet voldoende. De Taalpunten, waar taalvragers zich aanmelden, hebben al heel vaak een teleurstellend 'nee' moeten verkopen. Dat vind ik zo pijnlijk. Gelukkig hebben meerdere taalcoaches gehoor gegeven aan onze oproep om er een leerling bij te nemen. Die oproep wil ik hierbij graag herhalen. En misschien ben je als taalcoach al zó lang bezig met een leerling, dat je het maximaal haalbare niveau inmiddels wel hebt bereikt. Denk er dan eens over na, of het geen tijd wordt om vriendelijk afscheid te nemen en je over een nieuwe leerling te ontfermen."

OPROEP

Die oproep wil ik hierbij graag herhalen. En misschien ben je als taalcoach al zó lang bezig met een leerling, dat je het maximaal haalbare niveau inmiddels wel hebt bereikt. Denk er dan eens over na, of het geen tijd wordt om vriendelijk afscheid te nemen en je over een nieuwe leerling te ontfermen."