

Nieuwsbrief voor vrijwilligers van Stichting Taalcoaching Capelle

Stadsplein 39, 2903 HH Capelle aan den IJssel,
Tel. 010 311 54 11, redactie@taalcoachingcapelle.nl

De nieuwsbrief bevat veel *links* naar internet. Deze kun je volgen via de digitale versie. Ook al onze eerdere nieuwsbrieven kun je vinden via de QR-code.



NUMMER 40
FEBRUARI 2024

WWW.TAALCOACHINGCAPELLE.NL

Taalcoaching Capelle

Uit de nieuwjaarspeech van onze voorzitter

In een van de laatste kranten van het afgelopen jaar kwam ik een kop tegen: "Nederland keert zich af van de wereld en gaat in zichzelf gekeerd het nieuwe jaar in." En uiteraard ging dat over de huidige politieke situatie. Ik ben het persoonlijk hartgrondig eens met de strekking van deze bewering, en wacht ik gespannen af waar dit in het nieuwe jaar toe gaat leiden.

Maar tegelijkertijd dacht ik: Ho even! Wat misschien voor Nederland geldt, geldt in ieder geval niet voor jullie, vrijwilligers van de stichting Taalcoaching Capelle: jullie zijn week in week uit in de weer om onze leerlingen via de taal verder te helpen, om ze als burgers van – en ik citeer – 'dit gave land' een volwaardige bijdrage te laten leveren.

Onze leerlingen hebben meestal als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze ergens anders uit de wereld vandaan in Nederland terecht zijn gekomen, hetzij als gevolg van oorlog en geweld, hetzij door de liefde, hetzij door werk of studie.

Het feit dat jullie gekozen hebben voor dit type vrijwilligerswerk, en natuurlijk heeft ieder zijn eigen beweegredenen, zegt mij dat je openstaat voor hulp aan je naaste, ook al komt die van buiten onze landsgrenzen. In de individuele ontmoeting die iedere taalles is, leer je elkaar beter kennen, leer je – hoe verschillend we ook zijn – de mens te zien in plaats van de stereotype vreemdeling/gelukszoeker/arbeidsmigrant etc.

Wij kunnen de grote problemen in de wereld en in ons landje niet beïnvloeden, maar we helpen op micro-niveau de mensen die als gevolg van mondiale ontwikkelingen, op ons pad komen. **Zo komt de wereld naar ons toe, en wij keren ons daar niet vanaf.**

En ook Taalcoaching als organisatie wil niet in zichzelf gekeerd zijn, wij willen openstaan voor signalen uit onze omgeving, voor samenwerking met relevante partners (gemeente, bieb, welzijn Capelle etc). Twee voorbeelden ter illustratie:

Toen afgelopen jaar Monique benaderd werd door het COA of we iets konden betekenen voor de mensen in de Noodopvang, zijn we daar mee aan de slag gegaan. Dat we vrij snel een groepje enthousiaste vrijwilligers konden vinden (uit ons eigen bestand en via een persbericht) was hartverwarmend.

Als een schooldirecteur signaleert dat er Somalische moeders zijn die hem gevraagd hebben of hij kan helpen met het verbeteren van hun Nederlands, en hij via Welzijn Capelle ons benadert dan springen we daar graag op in. Dat nu Matanja met een groepje van deze moeders wekelijks op school les geeft (en aansluitend een uurtje gaat dansen met de hele 'klas' in de dansstudio tegenover de school) is een prachtig voorbeeld van hoe wij als Taalcoaching Capelle willen zijn. En zo zijn er veel meer voorbeelden. **Maar alles staat of valt met de inzet van jullie, onze vrijwilligers.**

Ik wil de gemeente Capelle bedanken voor de subsidie die wij mogen ontvangen, waardoor wij ons werk kunnen doen met uitsluitend vrijwilligers. Mijn dank gaat ook uit naar de partners in het Digitaal-huis Capelle, in het bijzonder de bibliotheek, onze huisbaas. Naar Inge Olivier als onze vaste docent.

Ik dank mijn mede bestuursleden (Monique, Jos, John) die het voor mij zo fijn maken om voorzitter te mogen spelen. Ik dank onze intake/coördinatoren (Claire, Carina, Jan en Theo) voor hun inzet. Waar zouden we echter zijn zonder **Roelie en Wil**, onze steun- en toeverlaten op de administratie? Ik wil hen extra in het zonnetje zetten. **[\(Op de website staat de onverkorte toespraak\)](#)**

Een paar cijfers over het voorbije jaar 2023

Per 31 december telden we 141 taalcoaches (een stijging van 14 % in een jaar tijd, ondanks een verloop van 34 %). In het hele jaar hebben we zo'n 300 leerlingen geholpen, op dit moment krijgen 194 leerlingen les (1 op 1, en/of in een van de 10 groepjes). Op dat moment was er een wachtlijst van 33 personen. We brachten 7 nieuwsbrieven uit, we organiseerden 9 Praathuizen (een onmisbaar bindmiddel voor de onderlinge relaties), er zijn 5 trainingen voor nieuwe taalcoaches verzorgd door Inge Olivier, alsook één vervolgraining voor geïnteresseerde taalcoaches.

'N MOOI NIEUWJAARSEESTJE VOOR OPNZE VRIJWILLIGERS

Ruim 60 vrijwilligers beleefden op donderdag 11 januari een leuke avond met een *pubquiz*, waarin onder andere de kennis van de Nederlandse taal en die van het Rotterdams dialect getest werden.

Wil je de quiz alsnog, of nog een keer spelen? De links kun je vinden op [Kijk op onze website](#).



"Zoek naar liefde voor de Nederlandse taal. Als dát ontstaat..."



Vesna komt uit Servië en woont nu 22 jaar in Nederland. Volgens Vesna kun je een taal pas echt leren wanneer je op zoek gaat naar liefde voor de taal. "Als dát ontstaat..." Ze heeft het over films, muziek of poëzie in de Nederlandse taal. Iets waar je volledig in opgaat. "Een liefdesaffaire met de Nederlandse taal". Op die manier leer je de taal niet alleen vanuit de boeken, maar blijft de taal ook echt hangen. Lees [het hele verhaal](#) op de website van HBM.T.

NIEUWSBRIEVEN:

de Bibliotheek aan den IJssel

Agenda's

- [Agenda Wat is er te doen in Capelle](#)
- [Agenda Bibliotheek aan den IJssel](#)

Nieuw op de website

- [Klaar voor het nieuwe jaar \(persbericht\)](#)
- [Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter](#)
- [De Pubquiz 2024](#)



PRAATHUIZEN
1e halfjaar 2024

Dinsdag 6 februari
Woensdag 6 maart
Donderdag 4 april
Vrijdag 3 mei
Maandag 3 juni

Steeds van
15.30 tot 17.00 uur
Bij Brownies & Downies
en van tevoren aanmelden bij de administratie



Taalcoaching
Capelle

Praathuis
6 februari 15.30 uur
Meld je aan!

IN DE BOEKENKAST

We hebben de boekenkast aangevuld!

Er staan weer exemplaren van **TaalCompleet** niveaus **A1** en **A2** in de kast.

Ook hebben we een paar **nieuwe leesboekjes** voor lezers op **A0-A1** niveau.

En we hebben tweetalige leesboekjes in het **Oekraïens/Ned., Turks/Ned. en Chinees/Ned.**

Het werkboek "**Een Cursus Nederlands**" is ook weer voorradig. Het boekje "**123 Zo maak je een zin!**" hebben we nu ook in de kast staan.

Verder hebben we een **setje spreekkaarten** en een doos met **woordkaarten** met 10 verschillende onderwerpen.

Kom gerust eens snuffelen in de kast als je op zoek bent naar wat nieuw lesmateriaal.

En heb je nog boeken liggen die je even niet nodig hebt? Lever die dan in. Alvast bedankt!



THEMATER

INSPIRATIE & DEBAT IN HET ISALA THEATER

► **Toegang: Iedereen moet mee (kunnen) doen!**
woensdag 28 februari 2024
inloop vanaf 19.00 uur - start programma 19.30 uur

Kom je ook? Taalcoaching heeft er ook een stand!

[Je moet je wel even aanmelden.](#)

Reins pianoconcert

Zo'n twintig taalcoaches waren er op 1 februari getuige van, dat Rein Sakko weer de sterren van de hemel speelde. Dat was tijdens het pianoconcert waar de bezoekers zeer gastvrij ontvangen werden door Rein en zijn vrouw Marian in hun ruime, gerieflijke huiskamer. Vorig jaar deden zij dat ook al en dat was ook al zo'n succes. Een nieuwe traditie lijkt hopelijk geboren.



TAALCOACH IN BEELD



Thijs Bal

Onze taalcoach Thijs is bioloog en promoveert binnenkort. Zijn promotieonderzoek gaat over stekelbaarzen en hoe deze vissen zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

Als ik Thijs een tijdje gesproken heb aan de telefoon valt mij op dat Thijs zich in ieder geval heel goed kan aanpassen aan verschillende omstandigheden! Zo verhuisde hij recent van de bergen, rust en natuur in Noorwegen naar het 16^e arrondissement in Parijs! Ongelofelijk wat een verandering! Het lijkt Thijs goed af te gaan.

Thijs had altijd al interesse in de natuur. Hij werd hierin beïnvloed door zijn vader die een groot liefhebber is van natuur en tuinieren. Al jong hielp Thijs met de planten in de tuin. Omdat zij aan het water woonden bleek toen al dat Thijs 'gebiologeerd' was door waterinsecten en andere beestjes. Toen hij 8 jaar was, was hij druk met wandelende takken, insecten en spinnen. Hij maakte van zijn hobby zijn beroep door na het Emmauscollege biologie te gaan studeren. Naast zijn studie werkte Thijs 10 jaar bij Tuincentrum Swinkels. Een bioloog met groene vingers.

Huisdieren konden zijn ouders niet houden omdat de zus van Thijs allergisch is. Nu heeft hij wel een huisdier in Parijs, de Bengaalse kat Mogli. Wat heerlijk voor Thijs en zijn vriendin Aline.

Een bijzondere wereldburger die Thijs. Zijn stage doorliep hij in het heuvelachtige Bodo in Noorwegen. Een plaats boven de poolcirkel waar de zon in december niet opkomt en in de zomer niet ondergaat. Na het afronden van zijn studie biologie ging hij terug naar Noorwegen om hier te gaan promoveren.

Op een stedentrip in het romantische Parijs ontmoette hij zijn Braziliaanse vriendin. Het is nooit saai in het leven van Thijs, lijkt het. Het was liefde op het eerste gezicht. Na de rust en natuur van Noorwegen geniet hij nu van de cultuur en het bruisende leven in Parijs. Wat een stap! Thijs lijkt zich prima te kunnen aanpassen. Heel knap!

Toen Thijs in de bibliotheek in Capelle zijn promotieonderzoek aan het doen was zag hij de oproep voor taalcoach staan. Dit werk brengt hem veel plezier. Thijs met zijn 32 jaar jong, lijkt de perfecte taalcoach voor zijn 'leerling' uit Iran. Het klikt goed. Er is weinig leeftijdsverschil. Thijs vindt doceren sowieso leuk, hij heeft dit ook al gedaan in Noorwegen.

Ondanks dat hij het druk heeft met zijn nieuwe baan, probeert hij gewoon door te gaan met zijn taalmaatje. Nederlands met elkaar praten aan de telefoon kan gelukkig ook vanuit Parijs. Een toffe peer die taalcoach Thijs!

Symposium "Maatschappelijk betrokken ondernemen" mogelijk nieuwe bron voor vrijwilligers

Op 25 januari vond op het Stadhuis het symposium "Maatschappelijk betrokken ondernemen" plaats. Onze gemeente Capelle en de regiogemeenten in de Rijnmond) voeren een inkoop/aanbestedingsbeleid waarbij 5% van de koopsom door de opdrachtnemers moet worden besteed aan 'sociale doelen.' Vaak gaat het dan om inschakeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar steeds belangrijker wordt het om ook eigen medewerkers in te zetten als vrijwilligers. Steeds meer bedrijven zien dit als een middel dat twee doelen dient: maatschappelijk nut én een pluspunt voor (ook toekomstige) werknemers die naast het eigen werk vrijwilligerswerk willen doen.

Harrie legde bij deze bijeenkomst met twee bedrijven contact: vanuit één daarvan meldden zich inmiddels twee mensen die mogelijk taalcoach willen worden. Met het andere bedrijf wordt nog gesproken. Mogelijk een nieuwe bron voor vrijwilligers in de nabije toekomst. Heb je ondernemers in je netwerk, of ken je mensen die binnen hun organisatie dit ook zouden willen promoten, zeg het a.u.b. voort!