

## Nieuwsbrief - extra editie Stichting Taalcoaching Capelle

Stadsplein 39, 2903 HH Capelle aan den IJssel,  
Tel. 010 311 54 11, redactie@taalcoachingcapelle.nl

VERKIEZING

# TAALCOACH VAN HET JAAR 2021

## Taalcoaching Capelle

Voor de tweede keer in successie organiseert Taalcoaching Capelle de verkiezing van de Taalcoach van het Jaar. Een van de evenementen tijdens de Week van het Nederlands, die bedoeld zijn om aandacht te krijgen voor het belang van meer en beter taalonderwijs in onze stad, maar zeker ook om al onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Ja, al onze vrijwilligers, niet alleen de kandidaten, want iedereen die zich inzet om ons goede werk in stand te houden is ons even dierbaar!

### Hoe kun je stemmen?

- Als je met QR-codes weet om te gaan is het wel heel simpel: scan de QR-code van jouw favoriete kandidaat op een van de volgende pagina's en verstuur de mail. Klaar is Kees.
- Je kunt ook gewoon een e-mail sturen naar: [stemmen@taalcoachingcapelle.nl](mailto:stemmen@taalcoachingcapelle.nl). Vermeld alleen de naam van jouw favoriete kandidaat in het onderwerp veld. Dat is alles!

Voor welke wijze je ook kiest, je krijgt een e-mail terug ter bevestiging dat je stem is ontvangen.

De prijsuitreiking vindt plaats op **7 oktober a.s. om 15.00 uur** door wethouder Harriët Westerdijk bij Brownies & Downies op het Stadsplein.

Blijf op de hoogte via [onze website!!](#)



Week  
van het  
Nederlands

2-9 OKTOBER 2021

## Dit zijn de drie kandidaten:

### Hanne



Hanne stelt zich voor  
op pagina 2

### Ingrid



Ingrid stelt zich voor  
op pagina 3

### Theo



Theo stelt zich voor  
op pagina 4



# Hanne stelt zich voor



Scan deze QR-code voor  
Hanne en verstuur de mail!



Of e-mail naar  
[stemmen@taalcoachingcapelle.nl](mailto:stemmen@taalcoachingcapelle.nl)  
en vermeld "Hanne" als onderwerp.

Samen met Bert (ook taalcoach) woon ik net over de rand van Capelle. We hebben een dochter die met haar partner in de buurt van Utrecht woont. Zes jaar geleden ging ik met prepensioen na veertig jaar werken: eerst als docent bij de Erasmusuniversiteit en later als ambtenaar in Den Haag. Deze levensfase is mooier en leuker dan ik ooit had gedacht. Terugkijkend op mijn werkende leven zag ik wat ik echt inspirerend vond, waar ik energie van kreeg, waar mijn hart lag. Dat kon ik als pensionada allemaal gaan doen. Wat een feest!!

Voor mij is dat: lesgeven, werken met taal, nieuwe mensen ontmoeten en ze ondersteunen waar dat nodig is. In taalcoaching komt dat allemaal samen. In 2015 werd ik taalcoach in Rotterdam. Ik begeleidde een jonge vrouw, daarna twee jonge mannen uit Somalië en Iran. Behalve de taal leerde ik ze de weg te vinden in Nederland-Regelland. Ook voor mijzelf was dat heel leerzaam. Hosein, de jongeman uit Iran, wilde een opleiding volgen én werk als timmerman. Ik hielp hem in dit moeizame zoekproces. We oefenden intake- en sollicitatiegesprekken, vulden samen formulieren in, speurden internet af naar leerwerkplaatsen, gingen bij opleidingen langs. Inmiddels heeft Hosein een diploma en werkt hij in de bouw, zodat hij – wat een opluchting! – niet meer afhankelijk is van een uitkering.

Sinds januari 2019 ben ik taalcoach in Capelle. Taalcoaching Capelle ervaar ik als een heel professionele organisatie, met zeer betrokken en initiatiefrijke bestuursleden, die bovendien zorgen voor een teamgevoel onder de taalcoaches. Dat stimuleert en motiveert. In Capelle begon ik met een individuele leerling, Hadil, een jonge vrouw uit Syrië. Het contact met haar was bijzonder en verrijkend. Haar hielp ik naast de taallessen vooral met financiële zaken en het contact met het Werkplein en de Gemeente. Samen zochten we voor haar een opleiding en een baan. Dat is Hadil gelukt, vooral dankzij haar eigen durf en inzet. Bewonderenswaardig, vind ik.

Momenteel heb ik één individuele leerling en een conversatiegroepje: mensen van niet-Nederlandse herkomst van wie sommigen als vluchteling kwamen. Aanvankelijk kwam de groep bij elkaar in een leslokaal. Sinds corona gaan de lessen via Zoom of, bij mooi weer, in een parkje. Vanaf september hoop ik iedereen weer in levenden lijve te ontmoeten.

Ik ontwikkel graag zelf lesjes die passen bij wat leerlingen willen leren. In de Nieuwsbrief van Taalcoaching las ik bijvoorbeeld de tip om Wordwall te gebruiken: materiaal om op een speelse manier te oefenen met taal. Ik maakte een aantal spelletjes en gebruikte die intensief. Een vrolijk en leerzaam element in de groepsles.

Taalcoaching is mooi vrijwilligerswerk. Waarom? Met de taalvaardigheid groeit de zelfstandigheid van leerlingen. Daarnaast is het is heel bijzonder om iemand uit een andere cultuur te leren kennen en te ontdekken hoeveel je – ondanks alle verschillen - gemeen hebt. Voor vluchtelingen was de tocht naar Nederland vaak gevaarlijk en beangstigend, voor iedere nieuwkomer was de toekomst onzeker. Ik ben steeds weer onder de indruk van de moed en kracht van de leerlingen. En wat een doorzettingsvermogen laten ze zien! Het veroveren van een plek in onze samenleving kost veel moeite en tijd, maar ze houden vol.

Mijn conclusie: taalcoaching is fijn om te doen. Stel het niet uit tot na je pensioen.





# Ingrid stelt zich voor

Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen. Ik ben Ingrid, 63 jaar, getrouwd met Hans, moeder van Nina & Ernst en sinds bijna 3 jaar oma van een tweeling... En sinds 2016 werkzaam als vrijwilliger bij Taalcoaching Capelle. In mijn werkzame leven heb ik jaren als leerkracht op een basisschool in Schiedam gewerkt. Vooral groep 3 vond ik fantastisch: kinderen leren lezen en schrijven en de wereld die hiermee voor hun opengaat....(op straat lopend naar bijv. het theater en dan de enthousiaste mededeling: "Juf, hier staat HEMA!")

In 1997 heb ik samen met het gezin voor twee en een half jaar in Gabon (Afrika) gewoond. Dit was een geweldige ervaring, vooral die Afrikaanse Cultuur is zo anders dan de onze..... Djembé spelen is hierdoor mijn passie geworden. In die twee jaar heb ik als leerkracht gewerkt op de school die daar was voor de kinderen van de ouders die daar werkten. Toen ik terugkwam heb ik een aantal jaren op de (toen) grootste basisschool van Nederland gewerkt. Aangezien mijn oude school in Schiedam totaal anders was w.b. de kinderen die erop zaten, veel andere culturen en voor mij dus meer uitdaging, heb ik weer mijn "oude" baan in Schiedam gekregen. Daar voelde ik mij, tussen al die kinderen met verschillende achtergronden, ook zeker meer problematiek, als een vis in het water.

Maar in 2011 kwam er weer een nieuwe uitdaging op mijn pad en ben ik samen met Hans, nu zonder kinderen, voor 4 jaar naar Oman vertrokken. Daar heb ik lesgegeven als NTC (Nederlandse Taal en Cultuur) leerkracht aan kinderen van 3 t/m 13 jaar die na hun gewone schooldag op de Engelse school, ook recht hadden op 3 uur NTC onderwijs. Tevens heb ik thuis (in Oman dus) Nederlandse les gegeven aan buitenlandse vrouwen die samen met hun partner in Oman woonden en in de toekomst terug wilden gaan naar Nederland en dus een inburgeringscursus moesten volgen om een verblijfsvergunning te krijgen. Hierbij maakte ik gebruik van de "Delftse Methode". In Oman heb ik het ook geweldig naar mijn zin gehad. Het leven in zo'n ander land, met ook weer zo'n andere cultuur en het werken bij Language One, was een cadeautje.

Toen ik in 2015 terugkwam is Hans met pensioen gegaan en heb ik besloten om ook niet meer naar het onderwijs terug te keren. En dus kwam na een tijdje zoeken TCC op mijn pad.... Ik kreeg al gauw mijn eerste taal-leerling. Aangezien er ook iemand nodig was op de administratie heb ik daar anderhalf jaar met veel plezier gewerkt en ondertussen lesgegeven.

In 2017 hebben Hans en ik een oude boerderij in de Bourgogne, Frankrijk gekocht. Toen was er wel een probleempje w.b. lesgeven in de bibliotheek. Mijn voorstel was om les te geven via e-mail. Vooral taalleerlingen die moeite hebben met schrijven, grammatica en spelling heb ik kunnen begeleiden via schriftelijke opdrachten. Als ik wel in Nederland ben, spreken we af in de bibliotheek. Ondertussen heb ik ongeveer 8 taalleerlingen op deze manier begeleid.

Tsja, en toen kwam Corona...Maar lesgeven via e-mail kon natuurlijk wel. Nu heb ik besloten om eventueel ook op Zoom les te gaan geven. Mijn grootste wens is: taallessen geven aan een groepje!

Toen ik klein was wilde ik juf worden, vooral TAAL was mijn lievelingsvak. Hoe heerlijk is het nu om mijn kleinkinderen voor te lezen en ik weet hoe belangrijk dat is! De TAAL spreken opent deuren! Je woordenschat wordt vergroot, de eventuele angst om te spreken zal verminderen en het belangrijkste: contacten leggen met anderen die wij als mens zo nodig hebben!



Scan deze QR-code voor  
Ingrid en verstuur de mail!



Of e-mail naar  
[stemmen@taalcoachingcapelle.nl](mailto:stemmen@taalcoachingcapelle.nl)  
en vermeld "Ingrid" als onderwerp.



# Theo stelt zich voor



Scan deze QR-code voor  
Theo en verstuur de mail!



Of e-mail naar  
[stemmen@taalcoachingcapelle.nl](mailto:stemmen@taalcoachingcapelle.nl)  
en vermeld "Theo" als onderwerp.

Ik ben Theo, 69 jaar jong en getrouwd met Ilse. We hebben twee volwassen kinderen: een dochter en een zoon. We zijn verguld met drie kleinkinderen van 8 en 5 jaar en nog een kleinzoon van 6 maanden. Het is er leuk om de ontwikkeling van onze kleinkinderen mee te maken.

Geboren en getogen in Hilversum kwam ik, op zoek naar werk, in Rotterdam terecht en dat is een goeie keuze geweest. Rotterdam is een waanzinnige stad. Vanwege de erfpacht zijn wij vanuit Rotterdam vertrokken naar Capelle. Hier konden wij een mooiere woning krijgen op eigen grond in 's Gravenland. Nu de kinderen al lang de deur uit zijn, wonen wij in een prachtig appartement met uitzicht op Hitland en Rotterdam.

Ik heb een HBO opleiding afgerond richting maatschappelijk werk en nog een VO opleiding richting opbouwwerk. Ik ben werkzaam geweest in het Sophia Kinderziekenhuis op de afdeling kinderpsychiatrie en daarna ben ik maatschappelijk werker geworden in Crooswijk. Hier heb ik een goeie tijd gehad. De mensen uit Crooswijk zijn lekker recht door zee en daar kan ik goed mee uit de voeten. Zelf ben ik namelijk ook direct.

Na 10 jaar kwam het volwassen onderwijs op mijn pad en de arbeidsvoorwaarden zagen er gunstig uit, dus heb ik de overstap gemaakt. In 1 jaar heb ik een urgentie-opleiding gevolgd tot NT2 docent. Binnen het volwassenenonderwijs heb ik diverse functies vervuld. Na 26 jaar ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Ik heb met mensen gewerkt uit alle landen en alle culturen en hier heb ik veel van geleerd. Vanuit sommige culturen mogen mensen vanuit beleefdheid geen nee zeggen. Het heeft even geduurd voordat ik dit herkende en ermee kon werken. Ik heb in die tijd ook gemerkt dat veel Aziatische mensen erg leergierig zijn, maar ook af en toe te hoge eisen aan zichzelf stellen en hierdoor gefrustreerd raken.

Ik heb wel gemerkt dat wij als docenten de leerlingen in het begin te veel pamparden. Van mijn allochtone collega's heb ik geleerd dat onze leerlingen volwassen mensen zijn met hun eigen verantwoordelijkheid. Als leerlingen met hun privé problemen bij mij kwamen dan hield ik ze een spiegel voor. Dan vroeg ik ze wat ze er zelf al aan gedaan hadden of wat ze nog gingen doen. Dit heb ik geleerd vanuit mijn maatschappelijk werk. Anders zit je 's avonds op de bank met de problemen van een ander en dat lost niets op.

Dus een tip voor beginnende taalcoaches: laat je niet meeslepen in de privésituatie van de leerling. Er zijn voldoende organisaties binnen Capelle die hierin kunnen voorzien.

In januari 2014 ben ik begonnen bij Taalcoaching Capelle met een Afghaanse garagehouder. Via het lokale krantje kwam ik bij Wim van den Bremen terecht. De doelgroep was mij bekend en het onderwijs ook en vrijwillig werken, dat leek mij weer eens wat anders. Dan heb je de mogelijkheid om nee te zeggen, maar dat heb ik tot nu toe nog niet hoeven doen. Ik heb in de loop der jaren aardig wat leerlingen op weg geholpen. Ook heb ik jaren groepen gedaan voor een verlengde intake. Daarnaast ben ik nu coördinator voor de groepslessen. Ik ben beschikbaar op afroep voor de groepscoaches. Het initiatief ligt merendeels bij hen. Ik vind Taalcoaching Capelle een mooie organisatie met enthousiaste en betrokken mensen. We hebben een leuke club met elkaar. De bibliotheek vind ik een fijne locatie om les te geven en het is fijn samenwerken.