

Nieuwsbrief voor vrijwilligers van Stichting Taalcoaching Capelle

Stadsplein 39, 2903 HH Capelle aan den IJssel,
Tel. 010 311 54 11, redactie@taalcoachingcapelle.nl

NUMMER 13
JANUARI 2021

WWW.TAALCOACHINGCAPELLE.NL



de Bibliotheek aan den IJssel

Niet helemaal onverwacht is de lockdown voor minimaal drie weken verlengd. Op zijn vroegst in de loop van februari zal lesgeven in de bibliotheek en buurthuizen weer mogelijk zijn, en dan ongetwijfeld nog met de nodige beperkingen.

Niet als wij allen, zit ook onze bibliotheek evenwel niet stil: haar agenda staat boordevol nuttige en leuke activiteiten. Ze zijn dan wel online, maar geef toe: velen van ons raken er steeds meer bedreven in. En zij die het nog niet kunnen en de stap willen wagen naar Zoom, inmiddels de meest gebruikte applicatie voor taalcoaching op afstand, kunnen bij ons bereidheid vinden te helpen. We weten immers niet wanneer "normaal" weer normaal wordt.

Gezond afvallen, Taalcafé online, leesclub voor beginners, vlotte teksten schrijven ... Zo maar een greep uit de online-activiteiten van de bieb. **Kijk zelf maar!**

Start conversatiegroepen

Theo Dirks

Eind 2020 zijn er deelnemers gekoppeld aan taalcoaches. Er wordt hier gewerkt aan de spreekvaardigheid van de deelnemer. Het lesgeven verloopt, in verband met corona, digitaal.

Na enige koudwatervrees mogen we stellen, dat het toch is aangeslagen. De groepen zijn klein gehouden. Dit omdat het toch wel een intensieve manier van taalverwerving is, voor zowel de coach als de lesnemer.

Ik heb nog niet van alle ingezette taalcoaches, een terugkoppeling ontvangen. Mocht je dit nog willen doen, [graag naar mijn \(Theo's\) email](#).

Informeer bij je cursist of hij/zij interesse heeft om digitaal in een klein groepje het spreken te oefenen. Geef dat dan per mail door aan [de administratie!](#)

Agenda

2 feb. 19-20 uur [webinar taalcoaching op afstand](#)

Nieuw op onze website

- Pubquiz: [de vragen en de antwoorden](#)
- [Coronatips voor taalcoaches](#)
- [Nieuwjaarswens 2021](#)



Taalcoaching Capelle

Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter

Beste mensen,

2020 was een jaar om nooit te vergeten, niet alleen voor ons maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Voor de stichting Taalcoaching Capelle, zoals voor vele initiatieven waarin het elkaar ontmoeten centraal staat, was het een jaar met hindernissen. Verschillende vrijwilligers zijn afgelopen jaar zelf ziek geweest als gevolg van het virus, overigens zonder dat er een relatie was met hun vrijwilligerswerk.

Een absoluut dieptepunt was het overlijden van onze taalcoach Tineke Terlingen-Kramer, nadat ze in het verpleeghuis van haar man besmet was geraakt. En ongetwijfeld zijn er onder u die dierbaren verloren hebben als gevolg van het virus of ook door andere oorzaken. Heel verdrietig allemaal.

Een moeilijk en naar jaar dus, maar als bestuur van Taalcoaching Capelle zijn we dan ook extra dankbaar dat velen van u op verschillende manieren actief zijn gebleven in het lesgeven aan één of meerdere leerlingen, dan wel in ieder geval contact hebben onderhouden met hun leerling(en). Want laten we niet vergeten, dat het voor veel van onze leerlingen, gegeven hun thuissituatie en economische positie, extra moeilijk is geweest in het afgelopen jaar. We zien ook dat – en mag ik zeggen ondanks de leeftijd van velen van ons – steeds meer taalcoaches gebruik weten te maken van digitale hulpmiddelen: wie had er begin 2020 gehoord van Zoom, Whereby, Facetime en noem ze allemaal maar op? Wij beseffen dat het nooit een volwaardige vervanging kan zijn van het directe contact, maar het is een onmisbaar hulpmiddel gebleken en dat zal het de komende tijd ook blijven!

Wij hebben afgelopen jaar meer vrijwilligers zien stoppen dan we gewend waren: naast werk, wat altijd al een belangrijke oorzaak was, werden dit jaar ook vaker de eigen gezondheid of die van een partner en de leeftijd als argument aangevoerd. Des te meer prijzen we ons gelukkig dat we ook weer nieuwe taalcoaches hebben weten te werven, vooral via onze eigen vrijwilligers.

Als bestuur hebben wij natuurlijk heel veel zin in het nieuwe jaar. We blijven werken aan versterking van onze organisatie, aan vergroting van onze naamsbekendheid, aan onze aanwezigheid in de verschillende wijken van Capelle, maar het allerbelangrijkste is en blijft jullie werk als taalcoach, jullie bijdrage aan de participatie van onze taalvragers door versterking van hun taal – en communicatieve vaardigheden, hetzij in één op één contacten hetzij in conversatiegroepjes en het liefst nog in allebei.

2021 zal zeker nog geen 'normaal' jaar worden, maar gesterkt door de ervaringen van het afgelopen jaar zijn we vol vertrouwen en goede moed. In die geest sluit ik af en wens ik jullie allemaal een gezond en voorspoedig nieuwjaar en voor wat uw werk als taalcoach betreft heel veel voldoening en inspiratie.

Harrie Sprengers



Taalcoaching
Capelle

We deden een
online pubquiz!



Hanne blij met haar pubquiz-prijs

Niet in Brownies & Downies dit jaar, want dat liet corona natuurlijk niet toe. In plaats daarvan online, via Zoom. Zou dat lukken? Wordt dat leuk? Ik denk dat we mogen stellen dat het zeer geslaagd was en zeker voor herhaling vatbaar. Jos en haar dochter Nada namen de techniek en regie voor hun rekening, Rein deed de muzikale intermezzo's, Harrie had de vragen gemaakt. Monique en John presenteerden het. U doet volgende keer toch ook mee?

Om de smaak te pakken te krijgen, of om na te genieten: [hier zijn de vragen en antwoorden](#), terwijl u [hier 'n korte filmimpressie \(6 min.\)](#) van de avond kunt vinden. Stuur ze vooral door in uw netwerk!

Theo Dirks, goed vertegenwoordigd in deze nieuwsbrief, beschrijft zijn ervaring als volgt:

"Meedoen is belangrijker dan winnen." Dit is een veel gebruikt cliché om je van te voren in te dekken tegen een zeker verlies.

Donderdag 7 januari thuis. 5 voor half 8. Ik moet inloggen om mee te doen aan de pubquiz van onze Stichting. Ik blijf na toelating door Jos een van de laatste deelnemers te zijn.

Zou het gaan kloppen... "De laatsten zullen de eersten zijn." Nabeschouwend komt deze bijbelse spreuk nu naar boven.

Na de nieuwjaarstoespraak van Harrie Sprengers start de quiz. 23 taalcoaches strijden mee in de pubquiz verzorgd door Jos, Harrie, Monique, John en Nada. Zes categorieën, o. a. literatuur, spelling, Rotterdams en dergelijke, komen aan bod. Je beantwoordt de multiple choicevragen thuis op papier. Na elke categorie kijkt iedereen de gegeven antwoorden na en geeft via de chat van Zoom of via WhatsApp het aantal goede antwoorden door aan Jos.

Na de eerste tussenstand sta ik in de top 3. Niet slecht en "meedoen is...." is nog steeds mijn instelling.

Tussen de categorieën door worden wij vergast op pianomuziek verzorgd door "onze huispianist" Rein Sakko.

Met name de categorie spelling en de categorie dictee vond ik leuk om te doen. Na de laatste categorie ging de jury in beraad en toen kwam de uitslag. Mijn naam werd als laatste uit de juryhoed getoverd: ik had gewonnen!

Later die week werd de prijs, Italiaanse lekkernijen en een waardebond van Brownies & Downies, bij mij thuisbezorgd door Monique. Mijn dank is groot. Meedoen is nog leuker als je ook wint...

Er was een kleine discussie over de juiste spelling van woorden in het Rotterdams, zo die al officieel bestaat. Is het nu "gerole" of "gerolen"? Daar hebben we van geleerd en hartelijk om kunnen lachen. Nu we het erover hebben: [neem een gratis abonnement op de Scheurmail, voor de echte Rotterdammert!](#)

Naast Theo vielen ook Carina (2e plaats), Ria en Hanne (3 ex aequo) in de prijzen. Veel belangrijker: alle deelnemers en medewerkers waren enthousiast. Dus ja, dit smaakt naar meer!

TAALCOACH IN BEELD



Ik ben **Claire Janson**, 43 jaar en woon in Capelle aan den IJssel samen met mijn man, twee dochters en een hond. Ik ben sinds januari 2019 taalcoach bij Stichting Taalcoaching Capelle. Dat doe ik met veel plezier. Ik heb eerst een Somalische en vervolgens een Afghaanse taalleerling gehad. Nu heb ik een Chinese leerling.

In eerste instantie vond ik de cultuurverschillen vrij lastig om mee om te gaan. Gelukkig heb je als taalcoach een coördinator bij wie je altijd terecht kan. Dat vond ik zeker in het begin prettig.

Ik lees samen met mijn leerling eenvoudige boeken en wat ze niet begrijpt bespreken we. Naarmate je een vertrouwensband opbouwt krijg je ook beter contact met iemand. Ik help haar ook wel eens om gesprekken met een dokter of de school van haar dochter voor te bereiden.

Haar dochter blijft achter op school met woordenschat. Ik ben nu aan het bekijken hoe ik mijn taallessen hierop kan aanpassen, zodat zij hier iets mee kan om haar dochter te helpen. Ik vind het heel dankbaar vrijwilligerswerk. En ik vind het leuk dat je op verschillende manieren met taal kan helpen en op deze manier iets voor de maatschappij kan betekenen.

FILMPJES



Impressie van
de pubquiz



Brownies & Downies
in het 8 uur journaal



HBMT "vormen
van taalcoaching"

De nieuwe [nieuwsbrief van Welzijn Capelle](#) is ook uit. Hierin onder andere veel trainingen voor en door vrijwilligers. Vanuit het hart!



Lesgeven op afstand

U wilt het graag maar weet niet hoe? **Wij helpen graag!** Meld het aan [de administratie](#) en wij nemen contact met u op!