

Agenda

- 6 nov. [online training TC voor praktijkleerders](#) van HBMT (14-16 uur)
- 24 nov. [webinar TC in groepen](#) van HBMT (13-14 uur)
- 2 dec. [webinar uitspraak NT2](#) van HBMT (19:30-20:45 uur)
- 9 dec. [webinar eenvoudig communiceren](#) van HBMT (19:30-20:30 uur)

Beste collega's,

We zijn er voorlopig nog niet vanaf, van dat virus. Jammer, want wat zouden we weer eens ons normale leven willen gaan leiden, ook wat onze lessen betreft! Gelukkig kunnen we nog door: op afstand, via het scherm. Steeds meer collega's doen het. Gaat u het ook proberen?

Wij wensen u een goede gezondheid toe!



De bibliotheek is weer gesloten

Helaas is onze bibliotheek weer voor twee weken gesloten; voorlopig tot 19 november. Uw **tafelreserveringen** voor daarna blijven gewoon staan!

Wie wil het 'online' proberen?

Op de gebruikelijke manier lesgeven, aan een tafeltje of in een zaaltje is moeilijk, zo niet onmogelijk. Het aantal taalcoaches dat "op afstand" lesgeeft, via Zoom, Whereby, Google Hangouts, Skype, Whatsapp of een andere online dienst, neemt dan ook toe. Noodgedwongen, maar we zijn er blij mee.

Er zijn taalcoaches en leerlingen die ermee hebben leren leven, zelfs die er enthousiast over zijn. Een andere groep ziet het totaal niet zitten. Ook daar hebben wij respect voor.

Mocht het zo zijn, dat u het wel wilt proberen, maar niet over de nodige kennis beschikt (die overigens

veel minder moeilijk is dan u misschien denkt), schroom dan niet om dat aan uw coördinator of de [redactie](#) te melden, want wij trekken u maar al te graag over de streep! Er kan een wereld voor u opengaan, en voor uw leerling. Nooit te oud om te leren!

Indien één van u twee verder zou willen met online taalcoaching en de andere dat niet ziet zitten, geef dat dan door aan uw coördinator. We gaan dan op zoek naar tijdelijke vervanging.

Taalcoach van het jaar

Donderdagmiddag 8 oktober heeft wethouder Harriët Westerdijk aan Matanja van der Wart de titel 'Taalcoach van het Jaar' toegekend en de bijbehorende beker overhandigd. De andere twee genomineerden, Arda Dolman-van Elburg en Jan van Hoeke ontvingen een medaille. Voor alle drie was er een verrassingspakket van Brownies & Downies en een toepasselijk boek.



V.l.n.r.: Jan, Arda, Matanja en de wethouder



Matanja en wethouder Harriët Westerdijk



TAALCOACH IN BEELD



Deze maand: **Jos Kruter**

'Voor jou en je kind!' in de ijskast

Schreven wij u eerder nog, dat we hoopten het project 'Voor jou en je kind!', na een vertraging opgelopen door de corona-crisis, in september alsnog te kunnen opstarten, zal het u inmiddels duidelijk zijn geworden dat we daar door de coronacrisis niet toe in staat zijn geweest.

Het gaat om een cursus voor ouders van peuters, kleuters en kinderen op de basisschool, waarin ouders de taalvaardigheid van hun kind leren te stimuleren. De bedoeling was (en blijft) om te starten op basisschool Kindcentrum Ontdekrijk, maar voorlopig voelen we ons genoodzaakt het project voor onbepaalde tijd in de ijskast te zetten.

We houden u, maar vooral de vrijwilligers die zich hiervoor al hadden opgegeven, natuurlijk op de hoogte.



Nieuwe coördinator

Wim van den Bremen heeft te kennen gegeven zich geheel aan taalcoaching te willen wijden en zijn taak als coördinator te willen overdragen, zodra er een geschikte kandidaat is gevonden. Inmiddels kunnen wij u tot ons genoegen mededelen, dat wij Jan van Hoeke bereid hebben gevonden om Wims taken over te nemen. Zodra dit is gebeurd, krijgen de betreffende taalcoaches bericht. Dank je voor al je goede werk als coördinator, Wim!

Is coördinator worden misschien iets voor u?

Het aantal taalvrijwilligers groeit. Wij zouden daarom ons team van coördinatoren/intakers graag met één persoon willen uitbreiden. [Hier ziet u wat de functie inhoudt](#). Hebt u belangstelling? Stuur u dan een mailtje naar [Harrie Sprengers](#).

Hallo, mijn naam is Jos Kruter en ik woon al 27 jaar met mijn man en twee poezen in Capelle. We hebben een dochter.

Ik geniet van mijn prepensioen, ben vijf dagen van de week op stal (paarden) te vinden, verder houd ik van lezen, koken, kunst, wandelen, yoga, fietsen enz.

Het vrijwilligerswerk bij Taalcoaching Capelle heeft mij in contact gebracht met leuke, interessante en lieve mensen die ik anders nooit ontmoet zou hebben.

Door Taalcoaching ontdekte ik pas echt hoe belangrijk taal is.

Een paar van mijn leerlingen namen soms iets lekkers mee, zelfgebakken taart of een traditioneel gerechtje. Ik vind dit zo lief.

Wat ik zelf erg leuk vind in mijn werk als taalcoach en misschien een tip is voor andere taalcoaches, is samen een boek lezen. Een aantal bladzijden laat ik de leerlingen dan thuis lezen als huiswerk. Tijdens het taalcoaching-uurtje bespreken we de moeilijke woorden, laat ik ze nieuwe zinnen maken met deze woorden en over het verhaal praten.



Nieuw op de website

- Aanrader: [Waarom praten beter werkt dan regels leren](#)
- [Radio-interview met Matanja](#) (zet het geluid aan!)